

Worden als Jezus

Overstromen van Liefde

Pasen

Bemodigheden:

keukenrol

fineliner

schaaltje water

Bijbeltekst

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)

● ● ● Voorbereidingstijd

● ● ● Tijdsduur

Praten

Lees samen de Bijbeltekst van deze week. Hoe groot is Gods liefde?

God gaf Zijn Zoon om te sterven aan het kruis en weer op te staan, zodat wij gered konden worden van onze zonden. Om stil van te worden.

Geloof jij in de Here Jezus? Dan mag je weten dat je bij Hem hoort en dat je eeuwig mag leven.

Zou jij Gods liefde aan andere mensen kunnen doorgeven? Hoe?

Doen

Pak allemaal een stuk keukenrol of een papieren servet. Teken met blauwe balpen een hartje op een kwart hoogte. Kleur het hartje in met rode stift of fineliner. Teken met blauwe balpen nog een paar kleine hartjes op een kleine afstand boven het rode hartje. Kleur deze niet in! Houd het papier met de onderkant in het schaalte water. Het water trekt naar boven en... kijk wat er gebeurt.

Tot slot

Als ons hart gevuld is met Zijn liefde, dan stroomt die ook door naar de mensen om ons heen! Soms zelfs zonder dat je het merkt. Maar anderen kunnen dat wel aan jou merken. Mooi hè. Zo mogen we uitdelen aan anderen van wat we zelf van God gekregen hebben. Daar word je zelf ook blij van. Dank samen dat de Here Jezus ook voor jouw zonden gestorven is.

tip

Wil je nog meer doen, dan kun je looljes trekken met elkaar. Je mag dan een hele week in het geheim voor die persoon verrassingen bedenken of die ander helpen. Maar dan natuurlijk zonder dat de ander door heeft dat jij hem of haar getrokken hebt! Kleine kinderen kun je erbij helpen. Laat ze een tekening maken en stiekem verstoppert in iemands kamer of iets dergelijks. Het zit hem in kleine dingen.